



## Nieuwsbrief

februari 2017

### Beste Vrienden van Kurukshetra

Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar 2017, een vruchtbaar jaar vol nieuwe uitdagingen.

Hartelijk dank voor de inzet en betrokkenheid die u heeft getoond voor onze VZW in het afgelopen jaar. Het is telkens opnieuw verbazingwekkend wat de inzet van gulle schenkers en vrijwilligers oplevert ten gunste van onze vrienden in India.

In 2016 hebben we in onze statuten de tekst die de doelstelling "Humanitaire Zorg" omschrijft, uitgebreid.

Onze aandacht gaat nog steeds uit naar de projecten in India, maar legt zich nu ook toe op het vluchtelingenwerk dat "vlakbij" (in België zelf) onze aandacht en zorg behoeft.

Eén van de eerste taken die onze leden op zich hebben genomen is het verzorgen van een ontbijt voor mensen die letterlijk en figuurlijk op straat staan.

We hopen ook in het komende jaar klaar te kunnen staan voor deze mensen.

Via onze "vernieuwde" Website (binnenkort ter beschikking) kunnen we u ook verder op de hoogte houden van onze activiteiten. Mis zeker het speciale Kurukshetra-event op 21 oktober in De Brug in Aalst niet!

vriendelijke groet,  
Lisbeth Liebermann  
Voorzitter Kurukshetra VZW



Registratie van de patiënten

## Oogkampen in Ganeshpur

De voorbije jaren werd het hospitaal in Ganeshpur, 'Sivanand Dharmarth Chikitsalaya', onder leiding van Swami Premananda, dankzij giften van Kurukshetra, uitgebreid met een extra verdieping. Deze verdieping werd specifiek als oogkliniek ingericht en een gespecialiseerd oogapparaat werd hiervoor aangekocht. Dank zij deze uitbreiding is het nu veel eenvoudiger om op regelmatige basis oogkampen in te richten. Staar is een veel voorkomende ziekte in de afgelegen bergdorpen. Het veroorzaakt blindheid, maar kan op een eenvoudige wijze verholpen worden.

Het laatste oogkamp werd heel recent op 26 januari 2017 georganiseerd. De patiënten werden door de ziekenwagens van 'Sivananda Seva Samhita' in de omliggende bergdorpen opgehaald om behandeld te worden in het hospitaaltje in Ganeshpur. 41 mensen werden succesvol geopereerd. Na de medische verzorging en opvolging werden ze naar de dorpen teruggebracht. De ingrepen en behandeling zijn kosteloos voor deze mensen.

Het volgende oogkamp vindt plaats op 17 maart.

Dankzij jullie steun wordt er, letterlijk, licht in de duisternis gebracht.



Na de operatie



Terug naar het bergdorp



## Bezoek aan de melaatsenkolonie Brahmapuri

Dit jaareinde is het de derde maal dat ik mee naar de Sivananda Ashram te Rishikesh ben geweest. We waren met acht dit jaar.

Ik geniet telkens enorm van de ochtendpuja, de meditatiemomenten, mijn morgenwandeling langs de Ganges, de bezoeken aan de vele tempels...

Het bezoek aan de melaatsenkolonies was dit jaar heel bijzonder voor mij. De bewoners verwerken er katoen tot o.a. yogamatten, doeken, pennenzakken, handtassen enz. Ieder heeft zijn eigen taak in dit verwerkingsproces. We werden hartelijk door Pierre, de jarenlange bezieler van het project, ontvangen.

Reeds de dag na onze aankomst bezochten we Brahmapuri. Elk melaatsenkamp heeft zo zijn eigen energie.

Het lichaam van de bewoners is vaak zwak. Elke ontmoeting raakte me in tederheid. Daar waar de

handpalmen in een spontaan gebaar voor het hart samenkwamen. Mannen, vrouwen, kinderen, allen zijn zo uniek. Hun geloof is hun kracht. Een kracht voorbij woorden.

Op 3 januari bezochten we de melaatsen in Dheradun tot laat in de namiddag.

Toen mijn reisgezelschap reeds in de taxi zat, bleef ik aarzelend achter.

Pierre en ik omhelsden elkaar. En de woorden die hij toen zei, zal ik wellicht nooit vergeten, en ik deel ze dan ook graag met jullie :

"Look" zei hij en hij wees naar de groep van deze melaatsenkolonie. Ze stonden allen dicht bij elkaar om ons uit te zwaaien. Ik zag mooie mensen, lachende gezichten, een prachtig beeld. *"this is life, this is life... We are all one, Neelama. And we all take care of each other. We are all one... "*

En ik herinner me dat ik mijn blik richtte naar de man die deze woorden uitsprak. Een man met een groot hart en een woordeloze passie. Dit was voor mij een bijzonder moment. De echo van deze woorden bleef ik horen terwijl ik me bij mijn gezelschap in de taxi voegde.

De dag na dit bezoek reden we richting Agra waar we de Taj Mahal zouden bezoeken. Op vrijdag 6 januari kwamen we terug thuis.

Deze voorbije reis is nu een warme herinnering in mijn hart...

Om Shantih Om,  
Deva Neelama





## Village Aid: medische hulp aan de bergdorpen

In 2016 zagen we een verdere voortzetting in de medische hulp aan de bergdorpen in het kader van ons project 'Village Aid' vanuit Ganeshpur.

Verschillende dorpen die vroeger door onze ziekenwagens bezocht werden, krijgen ondertussen medische hulp van de Indische overheidsdiensten zelf. Het project gaf zo een aanzet voor een gestructureerde zorgverstrekking vanuit de overheid van Uttarakand. Dit komt tegemoet aan een initiële betrachting bij de opstart van 'Village Aid'. Dit maakt het voor het geneeskundige team ook mogelijk om de werking te verleggen naar verder afgelegen dorpen, die nog van medische hulp verstoken bleven.

Bij het bezoek in april 2016 konden enkele bestuursleden meereizen voor een eerste bezoek aan een nieuw dorp. De ontvangst was uiterst warm en gastvrij. Na een installatieritueel in de plaatselijke tempel door swami Gurupriyananda werden meer dan honderd patiënten geholpen. Een groot succes.

Een ander dorp ligt nog verder in de hogere bergen. Met prachtige bergzichten over de hoge Himalayatoppen. Bijna dagelijks bezoeken de ziekenwagens deze dorpen, vertrekkende vanuit de thuisbasis in Ganeshpur. Een noodzakelijke werking waar duizenden mensen daadwerkelijk bij geholpen worden.

Alle respect voor de mensen die dit dagelijks doen en voor jullie die deze werking mogelijk maken en steunen.



Bezoek aan de bergdorpen



Ambulante pharmacy



Wachten op de dokter



Bergkinderen



## Vluchtelingenwerk Kuruksheetra

Ook gedurende 2016 droeg Kuruksheetra haar bescheiden steentje bij aan het helpen van vluchtelingen die in België terechtgekomen zijn. Alles verliezen of achterlaten om in een vreemd land een nieuwe toekomst trachten uit te bouwen is een uiterst moeilijke opgave.

België kan een ingewikkeld land zijn en de taal leer je niet in een handomdraai. Vele van de vluchtelingen kunnen dan ook een helpende hand en een luisterend oor gebruiken.

Elke vrijdagochtend wordt door Vriendschap Zonder Grenzen een ontbijt aangeboden aan de wachtende vluchtelingen voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Kuruksheetra is hierin actief betrokken en steunt dit ook financieel. De vele contacten die daar gelegd worden zijn een bron voor latere opvolging. Regelmatig komen erkende vluchtelingen op hun beurt, soms in de barre kou, dan ook helpen aan het ontbijt; Afghanen, Palestijnen enz.

We zetten ons ook in voor het organiseren van juridische bijstand in verschillende regularisatiedossiers, voor het mee financieren van gezinshereniging. Verder zorgen we voor materiele tegemoetkomingen: meubels, bedden, kleren, schoolgerei....



In navolging van ons werk in Indië zijn we ervan overtuigd dat we ook hier, met een warm hart en zonder onderscheid, mensen in nood dienen te helpen. Alleen zo kunnen we een menswaardige en volwaardige maatschappij uitbouwen.

Wie graag eens meegaat voor het ontbijt (van 6.45 tot 8.00 uur vrijdagochtend) kan contact opnemen met Linda (0499 801695) of Peter/Krishna (0477 285288). Wie speciaal hiervoor wil bijdragen: gelieve op je schenking 'vluchtelingenwerk' te vermelden.



Binta en Mariamma uit Guinea krijgen geschenkjes



- **Algemene vergadering**  
Yogacentrum Aalst      zondag 12 maart
- **Indische maaltijd**  
St Jozef in Ternat      zondag 21 mei
- **Sfinx festival**      27 tot 30 juli
- **Casa Del Mundo**      zondag 3 september
- **Kuruksheetra event**  
De Brug , Aalst      zaterdag 21 okt

Kuruksheetra vzw IBAN BE29 0012 8701 2164 BIC GEBABEBB

Kuruksheetra is aangesloten bij de Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) in Aalst en Dilbeek, en bij de Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen (AROSA).

