

## **Verslag Indiareis december 2018**

Met 2 taxi's vertrokken wij op 18 december 2018 voor 4 dagen vanuit de Sivananda-ashram in Rishikesh naar de ashram van Swami Premananda in Ganeshpur (Uttarkashi). De ashram bevindt zich op 1160m hoogte in het Himalayagebied. De tocht ernaar toe duurde wel 10 uur en dit door de intensieve werkzaamheden aan de slechte toestand van de wegen: nieuwe asfalt, verbreding van de wegen en de versterking van de bergwanden met gaas!

Aangekomen in de ashram werden wij door Swami Premananda verwelkomd. We hadden de markt in Rishikesh haast leeg gekocht en voor minstens drie weken groenten, fruit en aardappelen meegenomen. De kok heeft de komende dagen hiermee heerlijke maaltijden bereid. Mijn naam is Lalitaa. Het was de eerste keer dat ik met Parvati de reis naar Sivananda-ashram maakte en ik was in goed gezelschap van Marie-Christine, Gerda en Jill. Prabhat en Bert waren reeds aanwezig en zij zijn met ons verder mee gereisd.

De tweede dag in Ganeshpur mochten we al mee in de ziekenwagen met de dokter en assistenten. De ziekenwagen rijdt naar verschillende dorpjes en locaties en wordt daar aan de kant van de weg gezet. De dokter installeert zich daar met tafel en stoel. De sirene van de ziekenwagen wordt aangezet en de mensen komen van heinde en verre naar de dokterspost toe. Na het aanhoren van de medische klachten en een kort onderzoek schrijft de dokter hen medicijnen voor. Deze bekomen ze bij de apotheekassistente in de ziekenwagen. Het was voor mij een mooie ervaring om te zien en te voelen dat er voor deze mensen ook hulp is en dat we op deze manier dicht met de bevolking in aanraking kwamen. Ik heb daar veel foto's gemaakt.

De volgende dag hebben we het ziekenhuis op het terrein van de ashram bezocht. We hebben daar het nieuwe oogheeskundige apparaat gezien. Er is ook een afdeling voor tandheelkunde waar een zeer jonge, net afgestuurde vrouwelijke tandarts aanwezig was. Ik herkende vele tandheeskundige instrumenten, omdat ik zelf tandartsassistente ben geweest.

Er zijn 2 nieuwe ruimtes voor Ayurvedische behandelingen. Gerda en ik hebben ons daar lekker laten verwennen met een behandeling met massage-apparaten. Daar waren wij wel aan toe na de lange en intensieve reis.

We namen ook deel aan het dagelijkse programma: de ochtendrecitatie van 5.00 tot 6.00 uur, de avondsatsang van 19.30 tot 21.00 uur en de Yoga Vashista-klas van Swami Premananda overdag in de buitenlucht. De zon scheen en het was aangenaam om buiten te zijn ondanks dat het al december was. Het was jammer om na drie nachten naar Rishikesh terug te keren.

In het programma was ook het bezoek aan de melaatsendorpen in Dehradun opgenomen.

Daar aangekomen werden wij verwelkomd door Pierre Reyniers. We hadden cadeautjes meegenomen zoals chocolade en op zijn verzoek ook dominospellen. We dronken chai en er werd veel overlegd met Pierre, Parvati, Prabhat en Bert, over zaken die Kurukshetra betroffen.

De gemoedstoestand van Pierre was op dat moment zorgelijk.

We kregen een rondleiding en zagen de bewoners rustig op stoeltjes buiten zitten. De sfeer was rustig en gemoedelijk. Sommige vrouwen waren aan het spinnen of met de naaimachine aan de gang. We passeerden een klein huisje waar een vrouw naar buitenkwam met haar net afgemaakt werkstuk: een prachtig gekleurde kussenhoes. Vol trots stond ze daar en ze nodigde me uit om binnen te komen. Veel later heb ik dit mooie werkstuk kunnen kopen. De mensen herkenden Parvati en kwamen naar ons toe. Sommige werden door haar geknuffeld!

Ik heb een zeer mooie indruk gekregen van waar deze mensen wonen en verblijven. De productie van weefwerken is sterk verminderd, de meeste weefgetouwen lagen stil. In de "winkel" heb ik zeer mooie producten kunnen kopen, zoals een grote yogatas, een tafelkleed, pannenlappen, sjaals, een tas en nog meer. Er werd afscheid genomen van Pierre.

Bij onze thuiskomst kregen we het bericht dat Pierre was opgenomen in een ziekenhuis in

Dehradun en zijn toestand zeer ernstig was. Via de mail kreeg ik te horen dat Pierre Reyniers op zondag 20 januari 2019 was overgegaan.

Een grote ziel en een bijzonder mens met een zeer groot hart voor mensen met een lepra-aandoening is heengegaan.

Op zaterdag 26 januari is er tijdens de satsang in de Sivananda-ashram in Aalst is er een zeer mooie en waardevolle eredienst gehouden ter nagedachtenis van Pierre.