



# KURUKSHETRA vzw

Humanitaire hulp aan zieken, daklozen en vluchtelingen

secretariaat: Moortebeekstraat 102, 1700 Dilbeek, +32 477 708461 - h.rondou@gmail.com  
www.Kurukshetra.be - FB Kurukshetr - ondernemingsnummer: 458.141.292

Nieuwsbrief februari 2021

## Beste Vrienden van Kurukshetra vzw

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Het coronavirus heeft alles bepaald. We wensen jullie voor 2021 dan ook naast veel geluk, vooral een goede gezondheid. Laten we hopen dat de Corona pandemie snel opgelost kan worden, o.a. door **voldoende vaccins voor iedereen in de wereld.**

In het afgelopen jaar zijn veel van onze activiteiten niet kunnen doorgaan. Een groot deel van onze inkomsten hebben hieronder geleden. Geen verkopen, zoals bijvoorbeeld op het Sfinx festival, kerstverkoop enz.; geen Indische maaltijd en ook minder lessen en/of meditatie van waaruit anders sponsoring kwam. *Gelukkig waren er altijd nog onze trouwe donateurs/leden.*

Toch zijn we in staat gebleken om de geplande financiële steun aan de verschillende projecten in India over te maken. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van die projecten.

Het is vooral bemoedigend om te zien hoe onze vrienden in India onder de bezielende leiding van een paar jonge mensen nieuwe ideeën om inkomsten te genereren ontwikkelen en uitvoeren.



Verzorging van de melaatsen bij KKM



Herinnering Pierre Reyniers

We blijven in het kader van "humanitaire hulp" ook nieuwkomers en vluchtelingen in België en het Midden-Oosten helpen.

Daarom zijn we erg dankbaar voor de steun die jullie aan onze projecten blijven geven. Steun die hard nodig is en blijft, aangezien we voorlopig onze activiteiten vanwege de pandemie niet kunnen hervatten.

Met hartelijke groet

Namens het bestuur  
Lisbeth Liebermann, voorzitter



De Ayurvedische afdeling in Ganeshpur, Himalayas



De uitreiking van tablets aan de kinderen van de bergdorpen



De nieuwe producten van KKM

## Onze projecten in India

Elk jaar, 20 jaar lang, bezochten we rond Kerstmis met een groepje bestuurders, vrijwilligers en sympathisanten de Kurukshetra-projecten in India. In 2020 was alles eensklaps anders. De Covid pandemie zorgde wereldwijd voor beperkingen in reizen en voor strenge gezondheidsmaatregelen.

Onze vrienden van de melaatsengroepen en van het ziekenhuis in de Himalayas stuurden mails met heel wat nieuws en foto's en ze hebben hun website uitgebreid om ons als het ware dichtbij hen te brengen.

### KKM Handweaving Society

Het overlijden van Pierre Reyniers op 2 januari 2019 kwam voor de melaatsen als een donderslag bij heldere hemel. Het verlies van hun mentor bracht hen wekenlang van streek. Er kwam echter bekwame steun vanuit de AKS Society, een hulporganisatie waar Manju, de dochter van melaatse ouders, bestuurder is. Manju en haar echtgenoot zorgden ervoor dat voor elke leprapatiënt een gezondheidsdossier werd opgemaakt; gehandicaptendossiers werden opgesteld en er werden regelmatig medische onderzoeken geregeld.

De melaatsen krijgen, zoals voorheen, een maandelijks zakgeld; rijst en linzen en dagelijks een beker melk. Ze worden aangemoedigd om meer groenten te kweken in de tuintjes op de gemeenschappelijke grond.

Voor de ouder wordende bewoners werd de bewerking van katoen, het spinnen, kleuren en weven een te zware taak. Daarom is deze activiteit twee jaar geleden gestopt.

Andere zinvolle activiteiten werden gezocht. om op termijn financieel zelfstandig te kunnen zijn. Onder toezicht van het Departement Visbeheer werd

een kweekvijver voor vis aangelegd, die kan verkocht worden

In het vroeger pakhuis van de katoenopslag is nu een paddenstoelenkwekerij en onlangs is ook het telen van gember opgestart.

De voorzorgsmaatregelen tegen de coronabesmetting hebben ervoor gezorgd dat het virus tot nu toe geen kans heeft gekregen in de melaatsencentra van KKM Handweaving society.

Nog meer nieuws en weetjes lees je op hun website [www.kkmhandweaving.org](http://www.kkmhandweaving.org)

Van 1996 tot 2019 heeft Kurukshetra de melaatsengroepen ondersteund door hun weefwerken aan te kopen en te verkopen in België. Nu is hun productie en uitvoer gestopt. Kurukshetra heeft op het secretariaat in Dilbeek wel nog een grote voorraad weefwerken. Met de opbrengst van de verkoop willen we de melaatsen in de toekomst financieel ondersteunen waar nodig. Ook de opleiding van de kinderen van melaatsen ligt ons nauw aan het hart. Weldoeners zijn zeer welkom om hun studies te helpen betalen.

### Uttarkashi hospitaal

Toen Kurukshetra 10 jaar geleden de eerste acties ondernam om de bouw van een klein ziekenhuis in de Himalayas te financieren, had niemand van ons ingeschat hoe groot het effect zou zijn voor de arme inwoners van de afgelegen bergdorpen in de wijde omgeving van Uttarkashi.

Jaar na jaar zagen we de activiteiten van het ziekenhuis uitbreiden. Bewoners van tientallen bergdorpen krijgen nu tegen een kleine vergoeding medische verzorging.

Er staat nu een ziekenhuis van 2 verdiepingen met een afdeling voor algemene geneeskunde, een tandartsenpraktijk, een praktijk oogheelkunde, een laboratorium voor pathologie, een centrum fysiotherapie en

ayurveda. Het ziekenhuis is 7/7 dagen open en is er 5 dagen per week ambulante hulp in afgelegen dorpen.

Ook is er de bekommernis voor de scholing van de jeugd: computerlessen, yogalessen, hulp bij huiswerk en onderdak voor jongeren die te ver van school wonen.

Op 5 en 6 december 2020 kon een oogkamp doorgaan met innachtnaam van de corona-voorschriften. Meer bemoedigend nieuws lees je op [www.sivanand-sevasamiti.org](http://www.sivanand-sevasamiti.org)

Hélène Rondou

## Vluchtelingenwerking

Kurukshetra werkt samen met "Vriendschap-Sad-aaqa" en "Vriendschap zonder grenzen" aan het verbeteren van de levenssituatie van vluchtelingen.

In het afgelopen (corona)jaar heeft onze werking voor de vluchtelingen en migranten niet stil gestaan. Een klein overzicht:

- Het financieel steunen van de studies van een Palestijns meisje, Rozan, werd verder gezet. Rozan zit nu in haar derde jaar rechten aan de universiteit in Gaza en haar punten zijn uitstekend. Normaal gezien studeert ze in juni af, met dank aan de vele sponsors van dit project. Ze schreef hoezeer ze deze steun waardeerde en hoe dit haar de kans biedt iets van haar leven te maken.
- Onze begeleiding van nieuwkomers, o.a. families uit Syrië, Palestina en Guinee, loopt verder. Financieel hebben deze mensen het vaak heel moeilijk. Met veel moed en doorzettingsvermogen zetten ze zich, met vallen en opstaan, in om hier een toekomst te scheppen voor hun kinderen. Vooral de meisjes doen het goed op school. Aya zit in haar laatste jaar wetenschappen op een college; Lamis behaalt in haar opleiding heel goede punten en is intussen gehuwd en zwanger; Asil doet een stage in de administratieve sector. En dan zijn er nog Islam, Binta en zovele andere.... Veel van deze kinderen kregen dankzij Kurukshetra een extra geschenk/ hulp voor kerst en nieuwjaar. Op de foto



Tala, Yara, Mahmoud en Ayham

zie je Tala, Yara, Mahmoud en Ayham: Palestijns van oorsprong, maar nu al echte Mechelaars.

- De voedselbedeling in Brussel aan vluchtelingen en migranten kende een spectaculaire vlucht vooruit. Na 5 jaar in weer en wind op straat drank en voedsel uit te hebben gedeeld, is er nu de steun van de stad Brussel. Zij nam, in samenwerking met een reeks hulporganisaties, het initiatief een centrum te openen in de oude PSA garages aan de Havenlaan. Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor de logistiek en de organisaties zorgen voor de maaltijden. Dagelijks worden er twee maaltijden verstrekt aan meer dan 400 vluchtelingen, migranten en vaak ook daklozen. Je vindt er een eetzaal, toiletten, cafetaria en informatie over medische hulp en overnachtingsmogelijkheden. Spijtig genoeg slapen sommigen nog noodgedwongen op straat. We zijn er elke vrijdag samen met "Vriendschap Zonder Grenzen", zoals we dat al doen sinds 2015. Deze werking bereikte ook het hart van mensen uit de yogawereld. Verschillende leerlingen van de yoga-academie van Lennik komen regelmatig helpen of zijn vaste medewerkers geworden, o.a. Ulrike, Eva en Paul.

Hartelijk dank aan al wie financieel of daadwerkelijk bijdraagt aan deze werking. Yoga dient zich te vertalen naar de samenleving en diegenen die het moeilijk hebben, dan wordt het letterlijk een 'beleefde' yoga. In India en waar het ook nodig is.

Peter Van Lierde



Voedselbedeling in Brussel



## Kurukshetra Upanishad

Het boek "Upanishads voor deze tijd" wordt nu ook verkocht ten voordele van Kurukshetra. De Upanishads zijn de bron van de Vedische filosofie en wijsheid. Door de opbrengst van de verkoop van het boek terug te laten vloeien naar de noodlijdenden in India, is de cirkel rond.

Onderneem een tocht doorheen tijd-ruimte-oorzaak-gevolg en wat daaraan voorbij gaat. Een tocht door het eindeloze woud van het leven zelf.

25 euro per boek (+ 5 euro verzendkosten)

Gelieve te storten op de rekening van Kurukshetra met de vermelding "Upanishads" en je adres.



## Indische maaltijd

Gemist in 2020....  
maar nu gepland voor het najaar van 2021.  
Onze Indische maaltijd ten voordele van onze projecten.

**Op zondag 24 oktober 2021**

Sint-Jozefsinstituut Statiestraat 37 Ternat

We verwelkomen er graag iedereen die Kurukshetra een warm hart toedraagt.

Hou alvast deze datum vrij, details volgen nog.

Kurukshetra vzw IBAN BE29 0012 8701 2164 BIC GEBABEBB

Kurukshetra is aangesloten bij de Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) in Aalst en Dilbeek, en bij de Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen (AROSA).

